

Met de noorderzon

De hoofdstad van Finland bestaat voor het grootste deel uit water – en voor de rest uit kleurig design, straffe architectuur, vriendelijke Finnen en heerlijke sauna's. Drie dagen Helsinki: meteen vertrekken..

tekst ELSBETH GRIEVINK



Het succesverhaal van Fins design begint zo'n beetje in 1936, wanneer het echtpaar Alvar Aalto en Aino Marsio een curvy, glazen vaas ontwerpen. Hij komt terecht in het interieur van het prestigieuze Savoy restaurant in Helsinki, en wordt opgenomen in de collectie van Iittala. Tachtig jaar later prijkt de Savoy-vaas nog steeds op keukentafel over de hele wereld. Ook de olijke bloemenprints van Marimekko, de serviezen van Kaj Franck voor Arabia en meubels als Eero Aarnio's Ball Chair bléven geliefd. Het werden designklassiekers. Het geheim van de Finnen? Ze blijven dicht bij hun roots. Ook in het werk van de nieuwste generatie ontwerpers spelen de Finse tradities een rol, zoals een sobere manier van leven en respect voor de natuur. Je koopt niet meer meubels dan nodig, en wát je koopt moet een leven lang meekunnen. Nergens anders kun je die tradities zo goed voelen en ervaren als in Helsinki.

Wodka of sauna?

Helsinki is opgeruimd, vriendelijk en fris. Maar doordat de stad jaren in de macht was van Rusland en dichterbij Sint-Petersburg ligt dan bij Stockholm, zijn de Russische invloeden goed zichtbaar. Dat maakt het een exotischer bestemming dan de andere Scandinavische hoofdsteden. Als je het centraal station uitloopt en om je

heen kijkt, zie je een staaltje straffe neoklassieke architectuur, tegen een ijle, blauwe lucht. Als het winter is, kan het daarbij nog flink hard sneeuwen ook. Dan wordt het tegen vieren donker, en gaat iedereen óf aan de wodka, óf de sauna in.

Maar nu staat de zomer voor de deur, de ideale tijd voor een bezoek aan Helsinki. Want dan zijn er festivals, midzomernachtfeesten en is er, zeker in het havengebied, tot laat in de avond leven. Bovendien kun je nu ook ná vieren eindeloos rondwandelen en je verbazen over de architectonische rijkdom.

Alvar Aalto's stempel is nadrukkelijk aanwezig in het gebruik van natuurlijke materialen, ruimte en licht. Aan het interieur van het door Aalto ingerichte Savoy restaurant is in tachtig jaar nooit getornd, en op alle tafels staat nog altijd een Savoy-vaas te shinen.

Verder vind je in Helsinki prachtige Art Nouveau-gebouwen, bijzondere kathedralen en theaters. Bijzondere badhuizen en sauna's. Restaurants die je tientallen jaren terugvoeren in de tijd. Overdekte markten waar je verse vis op blini's kunt eten. Dát allemaal, en het uitdijende Design District ten zuiden van het centraal station, vol mooie winkels en sfeervolle barren, is waarom je voor een trip naar Helsinki minstens drie dagen uit moet trekken.

Viduciant vellore od que magnimo loritat emquos mo quia perit aut ea pla aut harum adi tor andionserum voluptatur, ipienimpores atessim am qui il magnim con res mo blab into temquatatio verest ut mos magnam fuga. Officia tesciis dem volupta quaesci



Viduciunt vellore od que magnimo loritat emquos mo quia perit aut ea pla aut harum adi tor andionserum voluptatur, ipienim-pores atessim am qui il magnim con res mo blab into temquatatio verest ut mos magnam fuga. Officia tesciis dem volupta quaesci



RAUNO TRÄSKELIN



Architectuur

Centraal station De Finse architect Eliel Saarinen stond bekend om zijn strenge, verticale lijnen. In het uit Fins graniet opgetrokken centraal station is zijn handschrift goed te herkennen. Tip: bekijk het station als de zon onder is. Dan gaan de lampen aan, die door de imposante standbeelden bij de entree worden vastgehouden.

Kamppi Chapel of Silence Midden in het aller-drukste winkelgebied van Helsinki staat een eivormig afgesloten volume, helemaal van hout. Dit is de Chapel of Silence, een stiltekapel, die in 2012 door het Finse K2S Architects is ontworpen. Iedereen mag naar binnen, om even te ontsnappen uit de dagelijkse rush en tot zichzelf te komen.

Kulttuurisauna Geen Helsinki-trip zonder sauna-bezoek. Met stip de hipste is de Kulttuurisauna, naar het ecologische ontwerp van architect Tuomas Toivonen (die met zijn bureau NOW als rising star gezien wordt) en

kunstenaar Nene Tsuboi. Het ligt aan het Kaisaniemi-meer, zodat je geheel volgens Fins gebruik een duik in open water kunt nemen na je saunagang. Of het nou hoogzomer is, of dat het vriest dat het kraakt. *Kulttuurisauna.fi*

Yrjönkadun Uimahalli Het andere uiterste van de strakke Kulttuurisauna is het overdekte art deco sauna- en badhuis Yrjönkadun Uimahalli. In de jaren twintig ontworpen door architect Väinö Niilo Vähäkallio en hoewel geïnspireerd op de Romeinse badhuizen, een icoon voor de Finse saunatraditie.

Tempelikaupio Rock Church Midden in een heuvelachtige woonwijk ligt een uit gesteente gehouwen kerk (1969), die de architectenbroers Timo en Tuomo Suomalainen een radicale look gaven. Het robuuste steen wordt overkoe-peld door een koperen dome, met een transparante rand waardoor daglicht binnen valt. Als je geluk hebt, is er een orkest aan het repeteren en kun je ook even horen hoe goed de akoestiek is.



Viduciunt vellore od
que magnimo loritat
emquos mo quia perit





Viduciant vellore od que magnimo loritat emquos mo quia perit aut ea pla aut harum adi tor andionserum voluptatur, ipienim-pores atessim am qui il magnim con res mo blab into temquatatio verest ut mos magnam fuga. Officia tesciis dem volupta quaesci con res mo blab into temquatatio verest ut mos magnam fuga.

Kiasma Het Kiasma museum voor hedendaagse kunst is een feest om in te verdwalen. In de zomer is het terras aan het water een ware hotspot, maar sla ook het winkeltje niet over. Kiasma.fi

Lasipalatsi Het U-vormige gebouw met zijn gekleurde neonlichten en art deco elementen werd al ettelijke malen met sloop bedreigd, maar keer op keer wist iemand daar een stokje voor te steken. Gelukkig maar! Want het gebouw dat in 1936 werd neergezet als 'tijdelijk project' is weer een van de *hottest spots in town*, want tegenwoordig in gebruik als tentoonstellingsruimte, filmhuis en restaurant. Lasipalatsi.fi

Aalto-huis Alvar Aalto-fans kunnen hun hart ophalen met een Alvar Aalto-museum (een stuk buiten Helsinki, dat wel), het Alvar Aalto-huis dat hij samen met zijn eerste vrouw Aino Marsio ontwierp én zijn studio, die eveneens open is voor publiek. Met tram 4 richting Munkkiniemi ben je er zo. Behalve op maandag zijn er dagelijks rondleidingen. Alvaraalto.fi

Haltia Het is eigenlijk zonde om een trip naar Helsinki te maken en niet te ervaren hoe mooi de stad ligt, omringd door water en bossen. Breng even een bezoek aan natuurcentrum Haltia (35 km buiten het centrum), dat helemaal uit hout vervaardigd is, met prachtige uitzichten, ook vanuit de inpandige sauna. Haltia.com

Design

Sala Kauppa In een glazen paviljoentje, vlak naast het postkantoor zit Sala Kauppa, oftewel de Secret Shop. Hier verkopen Aamu Song & Johan Olin hun ontwerpen, die ze baseren op oude Finse tradities. En op de een of andere manier mondt dat altijd uit in iets komisch. Een houten handtas in eikelvorm. Een paar vilten slossen, met minislofjes op de neuzen, zodat je met je kinderen op je voeten kunt lopen. Pinguïnpyjama's. Matroesjkapoppen. Paddestoelstoelen. IJscosambaballen – en nog veel meer. Salakauppa.fi

Lokal In haar *concept store* verkoopt Katja Hagelstam eenvoudige meubels van het merk Nikari, vintage objecten, boeken en werk van Finse kunstenaars en ontwerpers. Je kunt er ook terecht voor een bakje koffie. Lokalhelsinki.com

Stockmann Voor al je Iittala en Marimekko-boodschappen ga je naar Stockmann, het beroemde acht verdiepingen tellende warenhuis, *downtown* Helsinki. Stockmann.com

Kauniste Kussens, plaids, theedoeken, keukendoekjes, tassen, maar ook dienbladen en servies: Kauniste verkoopt tijdloze producten met mooie, subtiele patronen. Ook traditioneel Fins design zoals houten mandjes. Wie zelf graag naait, koopt hier de meest inspirerende stoffen. Kauniste.com



Viduciant vellore od que magnimo loritat emquos mo quia perit aut ea pla aut harum adi tor andionserum voluptatur, ipienim-pores atessim am qui il magnim con res mo blab into temquatatio verest ut mos magnam fuga. Officia tesciis dem volupta quaesci



Design Museum Wil je bijgespijkerd worden over Fins design, voor je je in het Helsinki Design District stort, dan kun je terecht bij de expositie *Finnish Form* die nog tot 2016 loopt. Op je route kom je iconische ontwerpen tegen van Marimekko, Iittala en Arabia, maar doe je ook verrassende ontdekkingen. Of wist jij al dat Angry Birds een Fins ontwerp was? Het museum huist in een voormalige school en heeft een museumshop om erg gelukkig van te worden. Designmuseum.fi

Eten en drinken

Bulevardin Kahvisalonki Kopje thee? Taart erbij? Op de hoek van Bulevardi and Mannerheimintie zit een onweerstaanbaar tuttige *tea room*. bulevardinkahvisalonki.fi

Savoy De reden dat Alvar Aalto's beroemde vaas Savoy heet, is dit restaurant. Hier eten is alsof je figureert in een Finse aflevering van *Mad Men*. Dat begint al wanneer je in de lift stapt richting de achtste verdieping. Daar kom je terecht in een *dining hall* waar al bijna tachtig jaar niets gewijzigd is aan het minimalistische interieur dat destijds door Aino en Alvar Aalto is bedacht, met hulp van textielontwerper Dora Jung. Leg je er bij neer dat het een duur avondje wordt, laat

rendiervlees en rode wijn aanrukken en geniet van live pianospel en uitzicht over de daken van Helsinki. Ravintolasavoy.fi

Kosmos Ook dit restaurant werd ingericht door Alvar Aalto en kent een roemruchte geschiedenis. Dit was de plek waar kunstenaars, schrijvers en filosofen elkaar ontmoetten. Nog steeds, trouwens. Op de kaart staan Finske klassiekers, met Russische, Franse en Zweedse invloeden. Kosmos.fi

Pastor Sinds de opening is bij Pastor na acht uur al geen tafel meer te krijgen. Maar aanschuiven aan de bar voor een lekkere cocktail en fingerfood kan altijd. Het interieur is sterk in Scandinavisch minimalisme. De menukaart daarentegen combineert de Peruaanse en Aziatische keuken, wat verrassende smaken oplevert die je gezellig met je tafelgenoten deelt. Pastorrestaurant.fi

Bronda De ideale plek voor een cocktail en een mediterrane maaltijd. Het interieur is tot meubels aan toe ontworpen door FutuDesign. Het vertegenwoordigt precies dat waar Fins design zijn reputatie aan dankt: sober, sterk en warm. Ravintolabronda.fi



Slapen

Klaus K Een sereen designhotel in het hart van Helsinki, waar je door het ouderwetse trammetje voor de deur wordt afgezet. Met de fancy bar Boulevard Social als buurman, restaurant Pastor om de hoek, een goede *tea room* tegenover en een geweldig Fins ontbijt in de ochtend het ideale verblijf voor een weekend designshoppen. *Vanaf €122/nacht*, Klauskhotel.com

Helka Liefhebbers van de oerdegelijke en functionele Finse vormen zullen slapen als baby's in de sobere kamers van Hotel Helka. Voor de optimale beleving neem je een suite, want daar hoort een sauna en stoombad bij. *Vanaf €128/nacht (suite vanaf €270)*, Helka.fi